

Jaargang 7 nummer 33
december 2019

DE MANTEL





Inhoud

- 2 Van de redactie
- 3 Pastoor Theo
- 4 Bisschop de Korte
- 5 Van het parochiebestuur
- 6 Uit de parochie
- 7 Van de geloofsgemeenschappen
- 11 Liturgische kalender
- 14 Dagelijkse en bijzondere vieringen
- 17 Contactgroepen Rondom de Torens
- Parochiestatistiek
- 18 De parochie uit
- 20 De diepte in...
- 22 Martinuspen
- 23 Kinderpagina
- 24 Lasershow



Redactie

- Een mooie tijd breekt aan, tenminste dat vind ik. En nu denk ik even niet aan de feesten, de cadeautjes met Sinterklaas of Kerstmis, niet aan de kerstboom, de versiering, de goede wensen. Ik denk aan de liedjes die we zingen rondom Kerstmis, en speciaal die van het kinderkoor. We zullen die in de vieringen van 8 en 24 december weer gaan horen, zulke mooie teksten, die wij volwassenen niet zomaar af mogen doen en waar we best even bij stil mogen staan.
- Een liedje van actie zoals **Ga je mee op zoek**:
*Ga je mee op zoek naar het koningskind?
Ga je mee op zoek, want wie zoekt, die vindt.*
- Een lief klein liedje, voor een lief klein baby'tje: **Suja kindje**
*Suja kindje, lief klein kindje, bajoe-skie bajoe...
Mama zingt voor jou dit liedje, doe je oogjes toe.*
- Een liedje met een boodschap, zoals **Herdersliedje**
*Dan neuriet zacht de oostenwind:
Wacht niet langer herderskind
Want kerstmis zit van binnen;
je bent misschien een herder klein
Toch kun jij vredeskoning zijn
en kerst laten beginnen*
- Ik weet ook dat het voor sommige, misschien wel veel mensen, ook een moeilijke tijd kan zijn en dat mogen we niet vergeten. Mensen die eenzaam zijn, alleen met de feestdagen, mensen die een dierbare verloren hebben, mensen die in dit seizoen het extra moeilijk hebben. Ook voor hen is er een lied: **Is er troost**
*Is er troost voor kinderen die huilen?
Is er licht in het donker van de nacht?
Is er iemand die fouten kan vergeven?
Is er voor wie moe is nieuwe kracht?*
- *Er is één die troost als ik moet huilen,
die zijn licht laat schijnen in de nacht.
Als ik spijt heb wil hij mij vergeven,
als ik moe ben geeft hij nieuwe kracht!*



Contact

Secretariaat - Parochiecentrum -
Pastorie Heilige Martinus
Kerkstraat 10
5431 DS Cuijk
tel. 0485-312555
email: info@martinuscuijk.nl
twitter: @MartinusCuijk
website: www.martinuscuijk.nl
facebook:
Theo Lamers of parochie-martinus-cuijk
Rekeningnr nieuwe parochie:
(NL67RABO) 01774 93 232
Het parochiecentrum is op werkdagen
bereikbaar van 9.30 uur - 12.00 uur.



Colofon

- Iedereen wordt van harte uitgenodigd om samen met het kinderkoor de komst van Jezus te vieren. Wij zijn erbij! Namens de redactie wens ik iedereen een Zalig Kerstmis en alle goeds voor het nieuwe jaar.
- Dit parochieblad is in een oplage van 1000 exemplaren verspreid in de zeven geloofsgemeenschappen van de parochie Heilige Martinus. Kopij voor het volgende nummer verwachten wij uiterlijk op 12 januari a.s. en kan aangeleverd worden via de contactgroepen of op redactie@martinuscuijk.nl.
- Redactie: Annemarie Emmen
Opmaak: Miriam Janssen



“Onderweg...”

Met het verschijnen van dit parochieblad staan we aan het begin van een nieuw kerkelijk jaar, de Advent. Samen gaan we onderweg naar Kerstmis, het feest van de geboorte. Het is altijd een mooie periode waarin we, met het groeien van het Adventslicht, toeleven naar het Levenslicht.

Ik moest daarbij denken aan het prachtige lied van Huub Oosterhuis dat bij dit artikel staat afgedrukt: De nacht loopt ten einde, de dag komt naderbij! Het refrein van dit lied is een zin uit de lezing van de Romeinenbrief die we op de eerste zondag van de Advent lezen. De lezing nodigt ons uit om “ons te ontdoen van de werken van de duisternis en ons te wapenen met het licht”.

Terugkijkend naar de afgelopen periode - misschien zelfs jaren - is het in de parochie niet altijd makkelijk geweest. Maar het afgelopen jaar is wat mij betreft een lichtende periode geworden. We konden Marieke benoemen als coördinator familiepastoraat en we mochten pater Callistus welkom heten in onze parochie. Ondanks dat ik zelf meer afwezig moet zijn door mijn benoeming in 's-Hertogenbosch, is het heel fijn dat we nu als pastoraal team in de parochie kunnen zijn. Dit biedt ook weer kansen en mogelijkheden om zaken op te pakken die - helaas - zijn blijven liggen, of nieuwe initiatieven te ontwikkelen. Het biedt ons meer mogelijkheden om samen te groeien naar de toekomst.

Het zal telkens opnieuw klein moeten beginnen, maar een twijgje kan uitgroeien tot een boom en opnieuw uitlopen. Een paar mooie initiatieven hebben ons dat in de afgelopen periode weer laten zien: de kinderkaravaan die door onze parochie trekt, de ontmoeting met licht in St. Agatha rondom Allerzielen. Het zijn kleine lichtpuntjes naast de vele activiteiten die er in onze parochie zijn.

Samen mogen we dat licht laten schijnen en laten groeien, al is dat niet altijd eenvoudig. Laten wij ons inspireren door dat licht, de heiland, de mensenzoon, de morgenster.

“Maar wie gelooft verstaat het wel, dat twijgje heet Emmanuël!”

Ook namens Marieke en pater Callistus wens ik u een lichtende Adventstijd toe en een Zalig Kerstfeest!

Theo Lamers,
vicaris-generaal



foto: Gerno de Haas

De nacht loopt ten einde

*De nacht loopt ten einde,
de dag komt naderbij!*

*Het volk dat woont in duisternis
zal weten wie zijn heiland is,
onverwacht komt van heinde en ver
de mensenzoon, de morgenster.*

*Tekens aan sterren, zon en maan,
hoe zal de aarde dat bestaan?
Zo spreekt de Heer: verheft u vrij,
want uw verlossing is nabij.*

*Wanneer de zee bespringt uw land
en slaat u 't leven uit de hand,
weet in uw angst en stervenspijn:
uw dood zal niet voor eeuwig zijn.*

*Ziet naar de boom die leeg en naakt
in weer en wind te schudden staat,
de lente komt, een twijg ontspruit,
zijn oude takken lopen uit.*

*Een twijgje, weerloos en ontdaan,
zonder gestalte, zonder naam.
Maar wie gelooft verstaat het wel,
dat twijgje heet Emmanuël!*

*Die naam zal ons ten leven zijn,
een zoon zal ons gegeven zijn.
Opent uw poorten metterdaad,
dat uw Verlosser binnengaat.*

*De nacht loopt ten einde,
de dag komt naderbij!*

Huub Oosterhuis



“Leren van moslims, vijf keer per dag bidden”

DEN BOSCH - Katholieken zouden net als moslims weer vijf keer per dag moeten gaan bidden. „Van de gebedsvroomheid van moslims kunnen we wat leren”, vindt bisschop Gerard de Korte van het bisdom Den Bosch. „Dat kan heel heilzaam zijn.”

„Moslims bidden vijf keer per dag, geven aalmoezen aan mensen die arm zijn, gaan op bedevaart en vasten. Dat zijn allemaal elementen die ook in het christelijk geloof zijn terug te vinden. Klassiek hadden katholieken een ochtendgebed, een gebed voor het slapengaan en drie gebeden bij de maaltijden. Dat zijn er ook vijf.”

Spiegel

De Korte zou het een goed idee vinden als dat gebruik weer terug zou keren. „Er zit in onze cultuur iets van hectiek, van drukte. Dan kunnen juist die momenten van bezinning heel heilzaam zijn. Moslims houden ons die spiegel voor.”

De bisschop, wiens werkgebied zich uitstrekt tot aan het Land van Cuijk, het Rijk van Nijmegen en het land van Maas en Waal, zegt dat niet omdat hij denkt dat de aanhangers van de islam terrein aan het winnen zijn ten opzichte van de christenen.

„Het is niet zo dat de islam onder de autochtone bevolking aan het groeien is.” Weliswaar zijn en worden er heel wat moskeeën gebouwd, maar „zij bouwen gewoon gebedshuizen voor mensen uit moslimlanden die hiernaartoe gekomen zijn.”

Sterker

De Korte sluit zeker niet uit dat juist het christelijk geloof aan het begin van een opleving staat. „De mens is onuitroeibaar religieus. En wat ik zie is dat steeds meer mensen de vraag stellen: wat is de zin van mijn bestaan, is dood echt dood?”

Troostend

De katholieke kerk is in grote delen van de wereld nog groeiende, met name in wat minder ontwikkelde werelddelen. „Maar ook in toch zeer ontwikkelde landen als Zuid-Korea en China. Dat vind ik troostend.”



*Kerstmis
Feest van licht in deze donkerste dagen van het jaar.
Feest van vrede op aarde voor alle mensen.
Feest van gezelligheid, ieder op zijn manier.
Maar bovenal feest van de geboorte
van het Kind, Jezus Christus.
Het parochiebestuur bedankt iedereen die zich
dit jaar op wat voor manier ook heeft
ingezet voor de parochie en wenst u en
uw dierbaren een Zalig Kerstfeest,
een gezellig en feestelijk uiteinde en alle goeds voor 2020.*



Het parochiebestuur

“Bijzondere momenten”

Wij zijn alweer toe aan de laatste Mantel van dit jaar, een goed moment om eens kort terug te kijken naar bijzondere momenten.

Na een lange zoektocht hebben we Marieke Drent mogen verwelkomen, Marieke heeft in de korte tijd dat ze werkzaam is bij onze parochie al een persoonlijke stempel kunnen drukken. Onder haar aanvoering werd de Kinderkaravaan en ‘verbonden door licht’ tijdens Allerzielen geïntroduceerd. Ook werd de jongerengroep Rock Solid door haar omgedoopt tot M25 en werd ze de spil tussen de contactgroepen in de parochie.

Theo Lamers werd benoemd tot Vicaris Generaal van ons bisdom. Een hele eer om door de bisschop persoonlijk gevraagd te worden om in het bisdom zijn directe medewerker te zijn. Gelukkig is Theo de overige dagen nog gewoon in onze parochie aanwezig.

Na de zomervakantie mochten we Pater Callistus Offór verwelkomen, hij is door de bisschop benoemd tot kapelaan van onze parochie. Door deze benoeming heeft de parochie nog meer mogelijkheden voor pastoraat. Pater Callistus zal veelal de eucharistiediensten verzorgen en hij zal tijd krijgen voor huisbezoeken.

De welkomstvieringen voor Marieke en Callistus waren hele mooie en warme vieringen. Vanuit alle geloofsgemeenschappen waren vertegenwoordigers aanwezig die een persoonlijke wens uitspraken. De mantel van Martinus maakte dat ze een warm welkom ontvingen... !



Tijdens de welkomstviering van pater Callistus was er door de koren in de parochie een initiatief genomen om samen een koor te vormen. Samen werd de Missa Simplex gezongen, in één woord prachtig...! Wij hopen dat deze samenwerking vaker zal plaatsvinden!

Tenslotte een korte vooruitblik naar aankomend jaar.

De ontwikkelingen met betrekking tot de verkoop van de H. Lambertuskerk gaan zo langzamerhand naar een afwikkende fase. Om de verkoop te kunnen afronden dienen er nog een aantal vergunningen afgegeven worden, de aanvragen zijn reeds gedaan en het wachten is dus op de gemeente. Met enige voorzichtigheid verwachten we in het eerste kwartaal 2020 de kerk te kunnen overdragen aan de nieuwe eigenaar.

Alvorens de kerk over te dragen, dient de kerk uit de eredienst onttrokken te worden. Dit zullen we symbolisch doen tijdens een laatste eucharistieviering in deze kerk. Daarna zullen alle religieuze goederen uit de kerk verwijderd worden en zullen deze een nieuwe bestemming vinden in onze parochie of daar buiten. We verwachten dan ook niet dat er goederen te koop aangeboden gaan worden.

Voor het kerkhof in Vianen lijkt er een ‘deur’ open te staan om een nieuwe ingang te realiseren. We zijn op dit moment in afwachting van een besluit van de gemeente, waarna we het plan met de direct omwonenden willen delen. Hierna zullen we ook de kaarsjeskapel gaan bouwen op het kerkhof.

Tenslotte danken wij alle vrijwilligers voor hun inzet van afgelopen jaar, zonder u allen is de parochie onmogelijk in staat om in 7 geloofsgemeenschappen kerk te zijn. Ook dank aan alle parochianen die jaarlijks de parochie met de kerkbalans financieel ondersteunen, uw bijdrage maakt het mogelijk om de kosten voor het pastoraat te dragen.

Namens het kerkbestuur wensen wij u een gezegend kerstfeest en een zalig nieuw jaar.



Uit de parochie

Cuijkse Taizéviering in teken van Advent

In de St. Martinuskerk in Cuijk wordt op vrijdag 13 december 2019 om 19.00 uur een Taizéviering gehouden. Het thema van de viering is: Advent: geduld! Het wordt beter! De viering is een initiatief van de H. Martinus parochie Cuijk.

In de viering zingen de aanwezigen passende liederen uit Taizé, afgewisseld met gebed, korte bijbellezingen en een meditatief moment van stilte. De zang wordt op piano begeleid door kerkmusicus Marcel Siebers uit Cuijk.

De liederen van Taizé zijn kort, eenvoudig en meerstemmig en gemakkelijk mee te zingen. Sommige Taizéliederen zijn heel bekend, zoals bijvoorbeeld *Ubi caritas* of *Als alles duister is*.

Bij de Taizéviering in Cuijk zitten de aanwezigen in een speciaal gecreëerde intieme ruimte vóór in de Martinuskerk. De totale viering duurt ca. 45 minuten. Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een kop koffie of thee na te praten.

Iedereen, jong en oud, is van harte uitgenodigd deze Taizéviering bij te wonen!

De data voor 2020 zijn:

13 maart 2020

12 juni 2020

18 sept 2020

11 dec 2020

Kijk voor meer info en inspiratie op <https://www.facebook.com/taizecuijk/>

Vrijdag 13 december 2019, 19.00 uur.
St. Martinuskerk, Kerkstraat 10, Cuijk



CaFE - om het katholieke geloof te verkennen

Als voorbereiding op het doopsel en vormsel van Marcel, is een enthousiast groepje van jong en oud uit onze parochie gestart met de DVD-serie 'Catholicisme. Een unieke reis door het katholieke geloof'. Deze groep gaat dit jaar weer verder met verdiepingsavonden. We zijn gestart met serie 'CaFE. God beter leren kennen.' Op een verdiepende manier willen we samen

op weg gaan om ons geloof in God te ontdekken, uit te wisselen en te versterken.

CaFE (Catholic Faith Exploring) is ontwikkeld in Engeland om aan de hand van DVD-inleidingen in een ontspannen sfeer je geloof (verder) te verkennen. Wij nodigen parochianen van harte uit om met ons mee op ontdekkingsreis te gaan, om samen ons geloof te versterken in onze parochie. Onze volgende bijeenkomst is op 4 december om 19.30 uur op de pastorie in Cuijk. De avonden duren ongeveer anderhalf tot twee uur, afhankelijk van hoeveel gespreksstof we samen hebben.

Heb jij interesse om te komen, dan ben je van harte welkom op 4 december. Wij zouden het fijn vinden als we vooraf een mailtje ontvangen. Dat mag naar info@martinuscuijk.nl. Ook voor meer informatie mag je daar altijd naar toe mailen of bellen naar de pastorie (0485.312555).

Gaan jullie mee op pad?

Anita, Callistus, Jos, Karin, Marcel, Patrick, Theo en Thijs.

Kerstpakkettenactie van kerken gemeente Cuijk

De kerken in Cuijk houden ook dit jaar weer hun gezamenlijke kerstpakkettenactie. Dit alles onder het motto 'Met elkaar en voor elkaar'. Deelnemers kunnen hun eigen kerstpakket inleveren, zelf een pakket samenstellen, boodschappen afgeven of geld doneren. Met losse boodschappen worden pakketten samengesteld voor mensen die het sociaal, financieel of door ziekte moeilijk hebben. Dit gebeurt door een oecumenische werkgroep die geholpen wordt door de gezamenlijke kerken van Cuijk, de Vincentiusvereniging, de parochiële Caritasinstelling en het Merletcollege.

In de kerken staan in de maand december weer manden klaar voor losse artikelen zoals bijvoorbeeld koffie, thee, soep, pasta, pastasaus, rijst of broodbeleg. We hopen weer op de gulheid van de Cuijkse bevolking zodat we Cuijkenaren die het nodig hebben kunnen laten voelen dat er aan hen gedacht wordt.

Werkgroep kerstpakketten Cuijk





Rondom de Martinustoren Cuijk

De vakanties zijn weer voorbij en alles is weer opgestart. We hebben genoten van de presentatieviering van pater Callistus, met de deelname van alle geloofsgemeenschappen en de inzet van de koren van onze parochie.

Ook de viering van Sint Maarten was weer een hoogtepunt. Op zaterdag hadden de kinderen weer prachtige lampionnen geknutseld en mochten we na de viering ondanks de ijzige kou genieten van de vuurkorven en de heerlijke warme chocolademelk met lekkers.

De komende periode staat weer helemaal in het teken van Advent en Kerstmis.

In deze periode staan in de kerk weer manden voor de **Kerstpakkettenactie**. We zamelen goederen in voor mensen die het minder goed hebben, om hen zo een feestelijke kerstmis te bezorgen. Helpt u mee? Eventueel kunt u goederen ook afgeven bij de pastorie tijdens de openingstijden.

Ook dit jaar bereiden we ons samen met de protestantse gemeente in Cuijk voor op het Kerstfeest. We doen dat door iedere dinsdag in de Advent samen te vieren. Iedere week wordt er een kaars meer ontstoken om het licht naar Kerstmis te laten groeien.

U bent van harte welkom om mee te vieren: dinsdag 3, 10 en 17 december om 19.00 uur in de protestantse kerk aan de Markt in Cuijk.

Tijdens de tweede zondag van de Advent, 8 december om 11.00 uur zullen de *communicanten* zich voorstellen in de **presentatieviering**. Ze zijn dan al 3 keer bij elkaar geweest.

De commissie **lichtjesticht** is al weer volop bezig. Op **vrijdag 20 december** zal het weer een drukte van jewelste zijn. Met veel figuranten en muzikanten wordt het vast weer een prachtige en sfeervolle avond rond het prachtige kerstverhaal. Aan de koster de uitdaging om die avond de kerststal in de kerk alweer grotendeels in gereedheid te hebben. De lichtjesticht start vanaf 17.30 uur vanaf de parkeerplaats achter de schouwburg.

Op **zaterdag 21 december om 19.00 uur** is er weer de traditionele "**Guldenmis**" een Adventsviering bij alleen kaarslicht. Met meer dan 500 kaarsen en kaarsjes wordt de kerk dan verlicht. Een prachtige sfeer om bij kaarslicht te vieren in deze donkere periode. We zien dan al uit naar het licht van Kerstmis! Tijdens de kerstdagen is behalve rond de viering de kerk ook extra geopend voor het bezoeken van de

kerststal. De openingstijden zijn: Eerste en Tweede Kerstdag tot 15.00 uur. Andere dagen van 13.00 tot 16.00 uur. Houd u voor de exacte tijden en dagen de website in de gaten.

Achter de schermen is ondertussen ook een commissie bezig met de voorbereidingen van de lustrum-editie van de **Lasershow**, die dit jaar plaats zal vinden op **zondag 29 december om 19.00 en 20.30 uur**. Op dit moment wordt het programma nog samengesteld, maar het belooft weer een bijzondere avond te worden. Dit jaar is besloten om de deurcollecte te besteden aan de hulpactie aardbeving Molukken. De Molukse gemeenschap is nauw betrokken bij onze parochie en we hopen hen zo een beetje te kunnen helpen! Kaartjes zijn binnenkort verkrijgbaar bij Via Canella Woonwinkel.

Aan het einde van de kersttijd, is **Jong Bisdom Den Bosch** in Cuijk te gast. Ze houden hun nieuwjaarsbijeenkomst op 11 januari. We vieren samen met hen Eucharistie op zaterdagavond om 19.00 uur. Zanggroep Creation heeft hun medewerking aan deze viering ook toegezegd.

Dit jaar valt het feest van de opbracht van Jezus in de tempel op zondag (2 februari). Wellicht beter bekend als **Maria Lichtmis**. Tijdens deze eucharistieviering worden naar oud gebruik kaarsen gezegend.

We sluiten de komende periode af met de **Carnavalsviering op zaterdag 22 februari 10.00 uur**. Samen met alle Carnavalsverenigingen en de hofkapellen belooft het een dolle boel te worden.





Rondom de Jozefstoren

Kaarsjeskapel

Wist U dat onze "bloemendames" ervoor zorgen dat de kaarsjeskapel regelmatig wordt schoon gemaakt en het er dan zo goed uitziet? Het is goed om ze daarvoor eens hartelijk te bedanken!

Annette, Riet, Riet, Riekie: bedankt voor jullie inzet!

Vivace in de MFA De Valuwe

zondag 8 december 2019 om 11.00 uur

Zondag 8 december 2019 zingt wederom het koor Vivace uit Vianen in de Eucharistieviering om 11.00 uur in MFA De Valuwe. Voor de 2de keer zijn zij te gast bij onze vieringen. Wij zijn hier heel blij mee! U bent van harte welkom op deze tweede Adventszondag!

Bezoekgroep: Kerstviering in MFA De Valuwe

zaterdag 21 december om 14.00 uur

De kerstviering voor de ouderen en zieken zal plaatsvinden op zaterdag 21 december in MFA De Valuwe om 14.00 uur.

Het dameskoor o.l.v. Annie Janssen Lok-Thijssen zal de Eucharistieviering muzikaal opluisteren.

Na de viering is er, zoals gebruikelijk, koffie en thee met iets lekkers! Het is fijn om bij elkaar te zijn en gezellig even met elkaar te kunnen buurten!

De bezoekgroep van de geloofsgemeenschap H. Jozef.

Wat is Uw mening:

Wat kan beter? Hebt U tips voor ons?

Wij, d.w.z. onze Jozefgeloofsgemeenschap, maken nu zo ongeveer anderhalf jaar gebruik van de diensten in de MFA De Valuwe. Er zijn nu, gewoonlijk, 3 Eucharistievieringen per maand en 1 of 2 Woord- en Communiediensten per maand (afhankelijk of er 4 of 5 zondagen per maand zijn!).

Soms horen we wel eens wat daarover of over andere zaken die betrekking hebben op onze Jozefgeloofsgemeenschap. Daarom ook gaan we U vragen Uw mening te willen geven over een aantal zaken, zodat we er samen ons voordeel mee kunnen doen in onze Jozefgeloofsgemeenschap. Hiervoor kan een enquêteformulier ingevuld worden!

Daarbij kan het gaan over: de locatie MFA De Valuwe en diensten in de grote zaal, gelegenheid om koffie of thee te kunnen gebruiken na afloop van de diensten, organisatie en invulling van de Eucharistievieringen en de Woord- en Communiediensten, muzikale ondersteuning tijdens de diensten, gebruik van de kaarsjeska-

pel, rol van onze vrijwilligers, enz.

Wij zouden het zeer op prijs stellen als U met ons mee wil denken voor onze eigen geloofsgemeenschap!

Wat vindt U en welke tips heeft U? En misschien wil U zélf ook mee helpen als vrijwilliger? Bij voorbaat dank!

Enquete-formulieren kunnen ingeleverd worden na de dienst in de MFA. Verder: reacties graag via het mailadres: f.vdbogaard@home.nl of via een brief aan mij, per adres Kleefkruid 23 of telefonisch 0485-315742!



Rondom de Lambertustoren Beers

Het is rustig geweest de laatste maanden in ons dorp Beers. Een extra dienst op zaterdag 2 november voor Allerzielen was goed ontvangen en 'n 50-tal parochianen woonden de dienst bij.

In plaats van de voorbeden werd er aandacht gegeven aan de overledenen van het afgelopen jaar. Na de gebeden is men in processie naar het kerkhof geweest voor het plaatsen van een kaarsje bij hun overleden familielid. Na de dienst kregen zij het mooi versierde kruisje van hun overleden familielid mee naar huis.

Hopelijk kunnen wij het volgende jaar weer zo'n dienst organiseren, maar dan in de kapel.

De afhandeling van de verkoop van onze kerk gaat heel rustig aan, wel tegen de zin van de kopers, maar al die eisen en regeltjes van gemeente, rijk, en monumentenzorg moeten hun tijd en aandacht krijgen om problemen in de toekomst te voorkomen.

Daarom kunnen we Kerstmis dit jaar nog vieren in onze kerk. De Kerststal wordt weer opgebouwd en de kerk versierd. Zoals andere jaren is de kerk met de kerstdagen open voor het bezichtigen van kerk en kerststal en wel woensdag 25 en donderdag 26 december van 13.00 uur tot 16.00 uur. Op Kerstavond, dinsdag 24 december is de H. Mis om 21.30 uur.

Laten we de kans waarnemen en nog een keer met zijn allen samen Kerstavond vieren tot eer en glorie van ons Kindeke Jezus.

Zaterdagavond 28 december om 19.00 uur is er 'n H. Mis met volkszang, ook ter afsluiting van het jaar 2019 uit dank voor al het goede dat we hebben mogen ontvangen.

Op naar het schrikkeljaar 2020 en we wensen iedereen 'n Zalig Kerstfeest, vele mooie dagen en een gelukkig en gezond nieuw jaar.



Rondom de toren H. Agatha

Verbonden door Licht

Zondag 3 november zijn we met velen samengekomen op ons kerkhof in St. Agatha. Een uitnodigende uitstraling van aangelichte bomen, vuurkorven, fakkels, vuurschalen, licht- en vetpotten, bloemen en ontelbare kaarsjes brachten een geheel eigen sfeer die, ondanks het slechte weer, zelfs voelbaar was.



Het verlies van een dierbare heeft menigeen tot schrijven van een brief of wens aanzet. Het was mooi om via een vuurschaal deze hemelse post te verzenden. De wensballon liet het echter ondanks herhaalde pogingen jammerlijk afweten.

Dit ter nagedachtenis en het gemis van de overleden kinderen. Droevige gedachten maar ook herinneringen, ervaringen vertellen en het er zijn, deed iedereen goed.

De muzikale ondersteuning van de bariton in combinatie met de trompet die twee prachtige nummers speelden, gaf een geheel eigen sereen en fijn gevoel waar je stil van werd. Ondanks de inmiddels stromende regen was dit uur een echt bijeenkomen, onder en met elkaar, berustend, troostend, en de verbondenheid was verlichtend. Dank om te vertellen, te luisteren en te mijmeren op deze manier van samenzijn.

Aankondiging

13 december 19.00 uur De Agaat te St. Agatha
Kerstconcert in de Agaat met als thema
"laat eenieder bij je schuilen"

Met de medewerking van de diverse verenigingen en clubs met o.a. Fanfare H. Agatha, Maasklanken, Creation, Jenaplanschool Lindekring, KBO en Quick Up willen wij met muziek en individuele optredens ons thema onder de aandacht brengen in de Agaat.

Naast het gevarieerde programma wordt u bij binnenkomst verwend met koffie/thee met krentebrood en

uiteraard tijdens de pauze chocolademelk en Glühwein.



Daartoe nodigen wij u uit op 13 december om 19.00 uur op ons Kerstconcert in de Agaat met vrije toegang.

Ceciliafeest van de Maasklanken

Er was een gouden en tegelijkertijd ook een diamanten lid op het Ceciliafeest dat werd voorafgegaan door een viering in de Kloosterkerk en naderhand was bij Egbert een gezellig samenzijn van alle leden van de Maasklanken gedurende de hele dag.

De dirigente had voor iedere jubilaris met toepasselijke woorden een lied op rijm gezet.

De lovende woorden van de voorzitter werden benadrukt met een oorkonde, een bokaal en 'n bos prachtige bloemen. Het gouden lid m.n. Jo Jacobs (zie foto) viel deze eer te beurt.



Echter, ons diamanten ere-lid Dion Jilesen kon helaas niet aanwezig zijn. Nu werd Dion thuis verrast met een fles en uiteraard ook met bloemen.

Je wordt hier bij ons graag gezien, Dion, proficiat met deze mijlpaal en ... wordt vervolgd.



Rondom de Martinustoren Katwijk

Als alles duister is ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft.

Het thema van en voor Allerzielen. De geloofsgemeenschap zet bij elk monument een lichtje neer dat na de allerzielenviering wordt ontstoken. Samen stilstaan bij de dierbaren en al de herinneringen.



VERGEET DE MOOIE DAGEN NIET.

*Als de horizon, zover je kunt kijken,
donker blijft zonder een teken van licht.*

*Als je hart vol verdriet is en misschien
vol bitterheid.*

*Als alle hoop op vreugde en geluk verdwenen is,
zoek dan toch zorgvuldig in je herinnering.*

Ik vraag het je,

VERGEET DE MOOIE DAGEN NIET.

*Als je moe bent,
als je overhoop ligt met je omgeving.*

*Als je je geen raad meer weet
en je je diep ongelukkig voelt,
denk dan even terug.*

Ik vraag het je,

VERGEET DE MOOIE DAGEN NIET.

*Vergeet vooral het mooie niet, want
Als je ze vergeet komen ze nooit meer terug.*

Neem jezelf helemaal in handen.

*Vul je hoofd met blijde gedachten,
je hart met vergevingsgezindheid,
tederheid en liefde*

*en je mond met een blijde lach
zodat alles weer goed wordt.*

KERSTGEDACHTE

*Ik loop langs de straat, ik loop in het donker
Ik ben nog niet thuis, ik moet nog zo ver.
Er schijnt haast geen maan, ik zie niet één ster,
Die mijn weg kan verlichten met zijn geflonker.*

*Ik klop aan een huis, ik heb al zo lang gelopen,
Voor een ogenblik warmte, een ogenblik rust,
Waar een mens op mij wacht,
waar iemand mij kust,
Maar de ramen zijn stil en niemand doet open.*

*Maar dan hoor ik een stem,
voel een hand op mijn schouder,
Een stem die mij zegt; "Kind, wat sta je alleen?
Kun je dan helemaal nergens meer heen?
Kom in mijn warmte,
het wordt steeds maar kouder."*

*Dan betreed ik een huis,
niet veel meer dan een stal,
Een lantaarn verlicht het geluk van het heden.
Er is overal liefde en overal vrede,
Ik kan het leven weer aan, dat nu komen zal.*

Uit: Er zijn woorden voor - Kees Harte.

November de maand van voorbereiding en herdenken. Voor de tuingroepen het winter klaarmaken van de tuin en het ruimen van de bladeren. Voor het koor en liturgiegroep de voorbereiding op Advent en Kerst en voor de bloemengroep het klaarmaken van de adventskrans en kerststal. Elk jaar weer een uitdaging. Prachtig dat Allerheiligen en Allerzielen hieraan voorafgaan. De decembermaand is voor velen een mooie maar ook een zware maand. "De donkere dagen voor Kerst" is een gezegde die letterlijk maar ook figuurlijk klopt. Het is goed dat wij daar ook bij stil staan.

Wij wensen allen mooie feestdagen en een zinvolle Kersttijd. Wij hopen u in deze donkere dagen te ontmoeten. De sfeervolle kerstnachtviering is op 24 december om 21.00 uur. Er wordt door veel mensen gedacht, gewerkt en gestudeerd om samen met velen Kerstmis te vieren.



Rondom de Lambertustoren Linden

Kinderkaravaan 27 oktober 2019 Linden

Een bonte stoet kinderen, waaronder Jozef met een jas in alle kleuren van de regenboog, trok samen met Marieke Drent op 27 oktober jl. om 11.00 uur de kerk in Linden binnen. Het verhaal van Jozef, niet de Jozef van Jezus en Maria, maar de Jozef, zoon van Jakob, stond centraal in deze viering. Het is een verhaal uit het Oude Testament, één van de verhalen vóór de geboorte van Jezus.

Het verhaal van Jozef is ook inspirerend voor het Museumpark Oriëntalis Heilig Landstichting. Kinderen kunnen daar aan allerlei activiteiten deelnemen o.a. rond het verhaal van Jozef, zoon van Jakob en Rachel. Als kind las ik graag verhalen uit het Oude Testament en het verhaal van Jozef, die door zijn jaloerse broers in de put gegooid werd, maakte op mij diepe indruk. Maar Jozef, de dromer, was niet klein te krijgen; hij kwam uit de put, werd later weer in de gevangenis gezet, maar hij bleef vasthouden aan zijn droom, aan Gods droom, aan onze droom van een wereld waar iedereen in vrede leeft en brood deelt met elkaar. "I have a dream", zei Martin Luther King.



Liturgische kalender



Zaterdag 7 en zondag 8 december

Tweede Zondag van de Advent

Zaterdag

19.00 uur

- + 't Akkertje Vianen
Eucharistieviering met samenzang

Zondag

9.30 uur

- + Kloosterkerk St. Agatha
Eucharistieviering met samenzang
 - + Lambertuskerk Linden
Eucharistieviering met samenzang
- 11.00 uur
- + Martinuskerk Cuijk
Eucharistieviering m.m.v. Jeugdkoor, presentatieviering Eerste Communie
 - + MFA De Valuwe
Eucharistieviering m.m.v. Vivace

Zaterdag 14 en zondag 15 december

Derde Zondag van de Advent

Zaterdag

19.00 uur

- + Lambertuskerk Beers
Eucharistieviering m.m.v. gemengd koor

Zondag

9.30 uur

- + Kloosterkerk St. Agatha
Eucharistieviering m.m.v. De Maasklanken
 - + Martinuskerk Katwijk
Eucharistieviering m.m.v. parochiekoor
- 10.00 uur
- + Lambertuskerk Linden
Eucharistieviering m.m.v. Gregoriaans koor Mook
- 11.00 uur
- + Martinuskerk Cuijk
Eucharistieviering m.m.v. Herenkoor
 - + MFA De Valuwe
Eucharistieviering m.m.v. Dameskoor

Zaterdag 21 en zondag 22 december

Vierde Zondag van de Advent

Zaterdag

19.00 uur

- + Martinuskerk Cuijk
Eucharistieviering met samenzang, Guldenmis met kaarslicht

Zondag

9.30 uur

- + Kloosterkerk St. Agatha
Eucharistieviering met samenzang
- 10.00 uur
- + Lambertuskerk Linden
Woord- en gebedsdienst met samen-

zang, Kersviering voor de kinderen

11.00 uur

- + Martinuskerk Cuijk
Eucharistieviering m.m.v. Dameskoor
- + MFA De Valuwe
Eucharistieviering met samenzang

Dinsdag 24 december

Kerstavond, Hoogfeest geboorte van onze Heer Jezus Christus

19.00 uur

- + Martinuskerk Cuijk
Eucharistieviering, Familieviering m.m.v. jeugdkoor en jeugdorkest Gaudete
- + 't Akkertje Vianen
Eucharistieviering m.m.v. Vivace
- + Lambertuskerk Linden
Kerstviering, Woord- en gebedsdienst m.m.v. gelegenheidskoor

21.00 uur

- + Martinuskerk Katwijk
Eucharistieviering m.m.v. parochiekoor
- + Kloosterkerk St. Agatha
Eucharistieviering m.m.v. De Maasklanken

21.30 uur

- + Lambertuskerk Beers
Eucharistieviering m.m.v. gemengd koor

23.00 uur

- + Martinuskerk Cuijk
Nachtmis m.m.v. Dames- en Herenkoor

Woensdag 25 december

Eerste Kerstdag

9.30 uur

- + Kloosterkerk St. Agatha
Eucharistieviering met samenzang

11.00 uur

- + Martinuskerk Cuijk
Eucharistieviering m.m.v. Ensemble Gaudete in Domino
- + MFA De Valuwe
Eucharistieviering m.m.v. DieDrie

15.00 uur

- + Martinuskerk Cuijk
Peuter- en kleuterviering, Kindjewiegen

Donderdag 26 december

Tweede Kerstdag, Feest H. Stefanus

9.30 uur

- + Kloosterkerk St. Agatha
Eucharistieviering met samenzang

11.00 uur

- + Martinuskerk Cuijk
Eucharistieviering m.m.v. gospelkoor New Spirit



St. Martinus parochiekerk



H. Jozef Cuijk



H. Lambertus Beers



H. Antonius van Padua - Vianen



H. Agatha St. Agatha



H. Martinus Katwijk



H. Lambertus Linden



Liturgische kalender



St. Martinus
parochiekerk



H. Jozef
Cuijk



H. Lambertus
Beers



H. Antonius van
Padua - Vianen



H. Agatha
St. Agatha



H. Martinus
Katwijk



H. Lambertus
Linden

Zaterdag 28 en zondag 29 december

Hoogfeest Heilige Familie

Zaterdag

19.00 uur

- + Martinuskerk Cuijk
Eucharistieviering met samenzang

Zondag

9.30 uur

- + Kloosterkerk St. Agatha
Eucharistieviering met samenzang
- + Martinuskerk Katwijk
Eucharistieviering m.m.v. parochiekoor

10.00 uur

- + Lambertuskerk Linden
Woord- en gebedsdienst met samenzang

11.00 uur

- + Martinuskerk Cuijk
Eucharistieviering met samenzang
- + MFA De Valuwe
Woord- en communiedienst met samenzang

Dinsdag 31 december

Oudjaar, H. Sylvester

19.00 uur

- + Martinuskerk Cuijk
Eucharistieviering met samenzang

Woensdag 1 januari

Hoogfeest Maria, Moeder van God

9.30 uur

- + Kloosterkerk St. Agatha
Eucharistieviering met samenzang

11.00 uur

- + Martinuskerk Cuijk
Eucharistieviering m.m.v. Herenkoor

Zaterdag 4 en zondag 5 januari

Openbaring van de Heer - Driekoningen

Zaterdag

19.00 uur

- + 't Akkertje Vianen
Eucharistieviering met samenzang

Zondag

9.30 uur

- + Kloosterkerk St. Agatha
Eucharistieviering met samenzang
- + Martinuskerk Katwijk
Eucharistieviering m.m.v. parochiekoor

10.00 uur

- + Lambertuskerk Linden
Woord- en gebedsdienst met samenzang

11.00 uur

- + Martinuskerk Cuijk
Eucharistieviering m.m.v. Dames- en Herenkoor

- + MFA De Valuwe
Woord- en Communiedienst
m.m.v. DieDrie

Zaterdag 11 en zondag 12 januari

Doop van Jezus

Zaterdag

19.00 uur

- + Martinuskerk Cuijk
Eucharistieviering m.m.v. Zanggroep
Creation bij gelegenheid van de nieuw-
jaarsbijeenkomst van Jong Bisdom Den
Bosch

- + Lambertuskerk Beers
Eucharistieviering m.m.v. gemengd koor

Zondag

9.30 uur

- + Kloosterkerk St. Agatha
Eucharistieviering m.m.v. De Maasklanken
- + Lambertuskerk Linden
Eucharistieviering met samenzang

11.00 uur

- + Martinuskerk Cuijk
Eucharistieviering, gezinsviering
m.m.v. Jeugdchoor
- + MFA De Valuwe
Eucharistieviering met samenzang

Zaterdag 18 en zondag 19 januari

Tweede Zondag door het Jaar

Zaterdag

19.00 uur

- + 't Akkertje Vianen
Eucharistieviering m.m.v. Vivace

Zondag

9.30 uur

- + Kloosterkerk St. Agatha
Eucharistieviering met samenzang
- + Martinuskerk Katwijk
Eucharistieviering m.m.v. parochiekoor

10.00 uur

- + Lambertuskerk Linden
Woord- en gebedsdienst met samenzang

11.00 uur

- + Martinuskerk Cuijk
Eucharistieviering m.m.v. Herenkoor
- + MFA De Valuwe
Eucharistieviering m.m.v. Dameskoor

Zaterdag 25 en zondag 26 januari

Derde Zondag door het Jaar

Zaterdag

19.00 uur

- + Lambertuskerk Beers
Eucharistieviering met samenzang



Liturgische kalender



Zondag

9.30 uur

- + Kloosterkerk St. Agatha
Eucharistieviering m.m.v. De Maasklanken

10.00 uur

- + Lambertuskerk Linden
Woord- en gebedsdienst met samenzang

11.00 uur

- + Martinuskerk Cuijk
Eucharistieviering m.m.v. Dameskoor
- + MFA De Valuwe
Eucharistieviering met samenzang

Zaterdag 1 en zondag 2 februari

Opdracht Jezus in de tempel - Maria Lichtmis

Zaterdag

19.00 uur

- + 't Akkertje Vianen
Eucharistieviering met samenzang

Zondag

9.30 uur

- + Kloosterkerk St. Agatha
Eucharistieviering met samenzang
- + Martinuskerk Katwijk
Eucharistieviering met kaarsenwijding m.m.v. parochiekoor
- + Lambertuskerk Linden
Woord- en gebedsdienst met samenzang
- + Martinuskerk Cuijk
Eucharistieviering met kaarsenwijding m.m.v. Herenkoor
- + MFA De Valuwe
Woord- en communiedienst met samenzang

Zaterdag 8 en zondag 9 februari

Vijfde Zondag door het Jaar

Zaterdag

19.00 uur

- + Lambertuskerk Beers
Eucharistieviering met samenzang

Zondag

9.30 uur

- + Kloosterkerk St. Agatha
Eucharistieviering m.m.v. De Maasklanken
- + Lambertuskerk Linden
Eucharistieviering met samenzang
- + Martinuskerk Cuijk
Eucharistieviering, gezinsviering m.m.v. Jeugdkoor
- + MFA De Valuwe
Eucharistieviering met samenzang

Zaterdag 15 en zondag 16 februari

Zesde Zondag door het Jaar

Zaterdag

19.00 uur

- + 't Akkertje Vianen
Eucharistieviering m.m.v. Vivace

Zondag

9.30 uur

- + Kloosterkerk St. Agatha
Eucharistieviering m.m.v. Zanggroep Creation
- + Martinuskerk Katwijk
Eucharistieviering m.m.v. parochiekoor
- + Lambertuskerk Linden
Woord- en gebedsdienst met samenzang
- + Martinuskerk Cuijk
Eucharistieviering m.m.v. herenkoor
- + MFA De Valuwe
Eucharistieviering m.m.v. dameskoor

Zaterdag 22 en zondag 23 februari

Zaterdag

10.00 uur

- + Martinuskerk Cuijk
Carnavalsmis m.m.v. carnavalsverenigingen en muziekkapellen van parochie

Zevende Zondag door het jaar

Zaterdag

19.00 uur

- + Lambertuskerk Beers
Eucharistieviering m.m.v. gemengd koor

Zondag

9.30 uur

- + Kloosterkerk St. Agatha
Eucharistieviering met samenzang
- + Martinuskerk Cuijk
Eucharistieviering m.m.v. Dameskoor
- + MFA De Valuwe
Eucharistieviering met samenzang



St. Martinus parochiekerk



H. Jozef Cuijk



H. Lambertus Beers



H. Antonius van Padua - Vianen



H. Agatha St. Agatha



H. Martinus Katwijk



H. Lambertus Linden





Dagelijkse en bijzondere vieringen

Dagelijkse vieringen

Maandag tot en met zaterdag 8.00 uur
Kruisherkenkapel St. Agatha, Eucharistieviering
Woensdag 9.00 uur, Martinuskerk Cuijk
Eucharistieviering (niet op eerste kerstdag)

Bijzondere vieringen

Dinsdag 3 december 19.00 uur
Protestantse kerk Cuijk, Oecumenische vespers
Advent
Vrijdag 6 december 9.00 uur
Martinuskerk Cuijk, Eucharistieviering eerste vrijdag,
H. Nicolaas
Maandag 9 december 9.00 uur
Martinuskerk Cuijk, Eucharistieviering Hoogfeest
Maria Onbevleete Ontvangenis (vanwege de zondag
wordt dit feest een dag later gevierd dan gewoon)
Dinsdag 10 december 19.00 uur
Protestantse kerk Cuijk, Oecumenische vespers Advent

Dinsdag 17 december 19.00 uur
Protestantse kerk Cuijk, Oecumenische vespers
Advent

Woensdag 18 december 10.30 uur
Martinuskerk Cuijk, Eucharistieviering Werkgroep
ouderen

Zaterdag 21 december, 14.00 uur
MFA De Valuwe, Eucharistieviering voor zieken en
senioren m.m.v. Dameskoor

Vrijdag 27 december 9.00 uur
Martinuskerk Cuijk, Eucharistieviering Feest H. Jo-
hannes, apostel en evangelist

Vrijdag 3 januari 9.00 uur
Martinuskerk Cuijk, Eucharistieviering eerste vrijdag

Vrijdag 7 februari 9.00 uur
Martinuskerk Cuijk, Eucharistieviering eerste vrijdag

Vrijdag 14 februari 9.00 uur
Martinuskerk Cuijk, Eucharistieviering Feest HH.
Cyrillus en Methodius





Vervolg pagina 10.

Het kinderkoor zong het lied :

*God heeft een mooie droom,
die steeds opnieuw begint.
Wij zijn weer samen vrienden
en Hij houdt van ieder kind.*

*God heeft een mooie droom,
die lijkt een beetje raar.
Een wolf ligt bij de schapen
en ze spelen met elkaar.*

*God heeft een mooie droom.
'n Droom van brood en wijn.
Hij wil graag alles delen
en er zal voldoende zijn.*

In ons gemeenschapshuis De Burcht was er na afloop van deze mooie viering dus voldoende ranja, koekjes en koffie voor iedereen.

Marieke Drent, Bart van der Zanden, karavaankoor en kinderen hartelijk dank !

Mien Heijnen - Linden.



Herdenking gesneuvelde Amerikanen en viering 75 jaar vrijheid

Op dinsdagmiddag 17 september jl. om 14.30 uur was het exact 75 jaar geleden dat een Amerikaans vliegtuig nabij Linden neerstortte en vijf militairen sneuvelde. Daarom



werd in Linden op dat tijdstip de kerkklok 5 maal 1 minuut geluid (ter ere van elke gesneuvelde Amerikaan) en tenslotte gedurende 10 minuten om stil te staan bij 75 jaar vrijheid.

Op zondag 22 september jl. stond Linden stil bij de herdenking van de vliegtuigcrash en de viering van 75

jaar vrijheid. Onze dorpsgemeenschap kan terugblikken op een eerbiedwaardige herdenking en geslaagde dag.

De gesneuvelde Amerikaanse militairen ('our heroes', 'onze helden' aldus Chief Warrant Officer mr. Nick Howlett in zijn speech) kregen het monument dat ze verdienen. Met dank op de eerste plaats aan Ruud Schrijvershof, de ontwerper en maker. De entree van Linden is verfraaid, we hebben 75 jaar vrijheid gevierd en we kregen het stralende weer dat we verdienden. En ook de samenwerking met het Comité herdenking en bezinning gemeente Cuijk en de Ver-



eniging (Oud) Militairen gemeente Cuijk maakte deze dag tot een bijzondere.



We mochten deze dag vele hoogtepunten beleven:

- De ontvangst van gasten en genodigden in De Burcht, die onder begeleiding van ons gilde naar de kerk trokken;
- De goed verzorgde vredesdienst in een bomvolle kerk, met muzikale bijdrage van onze Bonneke van Dijk - De Haan en passende liederen (zoals We Shall Overcome en Glory Glory Halleluja) die voluit werden meegezongen;
- De plechtigheid op het kerkhof, met militaire eer (de kranslegging door onze Amerikaanse gasten, het blazen van de Last Post en het zingen van de volksliederen) en het leggen van bloemstukken namens het gemeentebestuur en de dorpsgemeenschap Linden;
- Het uitstekend verzorgde koffie- met broodjesbuffet in De Burcht;
- De onthulling van het monument onder grote belangstelling door Frans Martens (dorpsoudste en ooggetuige van de vliegtuigcrash) met de allerjongste inwoners van Linden: samen trokken ze de parachute van het monument weg, een prachtigere symboliek is niet denkbaar.
- De toespraken door locoburgemeester Maarten Jilissen en Chief Warrant Officer mr. Nick Howlett, de vertegenwoordiger van de Amerikaanse Ambassade na de onthulling van het monument;
- De gezellige invulling van de middag dat een treffen werd van de veteranen, inwoners van Linden, genodigden en andere belangstellenden, in en rond De Burcht en op het gildeterrein.



Ruud Schrijvershof mocht van veel aanwezigen de terechte complimenten in ontvangst nemen. Ook zijn er uit vele hoeken complimenten voor de speciale uitgave van Rond De Lindense Toren, een exemplaar om te bewaren.

De totstandkoming van het monument en de organisatie van de herdenking was een gezamenlijke prestatie van de Lindense dorpsgemeenschap en geloofsgemeenschap. Mooi was het ook dat de jongere jeugd van Linden betrokken was bij de herdenking van de vliegtuigcrash en 75 jaar vrijheid.

Met recht is 22 september 2019 een monument van een dag geworden, waar onze dorpsgemeenschap met trots op mag terugblikken.

De agenda van de Geloofsgemeenschap H. Lambertus Linden

Op **zondag 1 december begint de Advent**. In onze kerk staat een groene Adventskrans waarop iedere zondag tijdens de zondagviering een kaarsje extra wordt aangestoken. De Lindense gemeenschap leeft zo naar het Kerstfeest toe. Iedere zondag met een speciale activiteit.

Op **zondag 8 december** geeft het **Mandoline orkest Kwint** voor het tweede jaar op rij een Adventsconcert in onze sfeervol versierde kerk. Traditionele en moderne Advents- en Kerstnummers worden gespeeld; sommige liederen zijn zo bekend dat mee zingen kan en mag. Tijdens het concert treedt soprane Kathelijne Mutsaerts uit Oeffelt op. Het concert begint om 15.00 uur en duurt ongeveer een uur. De toegang is gratis. Bij het verlaten van de kerk is er gelegenheid om een vrijwillige bijdrage te geven voor het behoud van ons eeuwenoude kerkje. Daarna is nog een nazit in dorps-huis De Burcht.

Op **zondag 15 december** gaat oud - pastoor en gastvoorganger in onze kerk **Toon van Dijk** uit Mook voor in de Eucharistieviering. Dit keer wordt hij omringd

door het 275 jaar oude Gregoriaans Koor 'Broederschap van de Zangers' o.l.v. Wil Weijers uit Mook. De viering begint 's morgens om 10.00 uur in onze Lambertuskerk. Na afloop is er koffie / thee drinken in De Burcht.

Op **zondag 22 december** vieren we **Kerstmis met de kinderen**. Ouders, oma's en opa's zijn trouwens ook welkom. Met de kinderen zingen we, vertellen we verhalen en bouwen we de Kerststal in onze kerk op. De viering van de 4e zondag van de Advent begint om 10.00 uur in de kerk en ook nu gaan we na afloop weer wat drinken in De Burcht.

Op **Kerstavond 24 december om 19.00 uur** begint onze **Kerstdienst**. We breken het brood en we zingen en bidden voor de grote intenties van de wereld en de grote en kleine vragen van ieder van ons. Zoals ieder jaar zingt ons Gelegenheidskoor o.l.v. Joost Angenent met aan het orgel Ton Keijzers kerstliederen en liturgische liederen tijdens de plechtige viering. Het is goed te weten dat het koor om 18.45 uur al begint met enkele traditionals. Tijdens de Kerstviering wordt gecollecteerd voor de Adventsactie.

Op **zondag 29 december** sluiten we met een **Oudejaars Dankviering** het jaar 2019 af. We kijken terug op het afgelopen jaar en we vragen alvast Gods zegen over 2020 en over alles wat het nieuwe jaar ons zal brengen. Ook nu drinken we na afloop van de viering koffie/thee in De Burcht.

Op **zondag 5 januari** is de zondagviering van **Driekoningen om 10.00 uur** in onze kerk. Om 13.30 vertrekken ruim zestig operaliefhebbers - voornamelijk Lindenaren - met de bus naar Essen. In het Aalto - theater in Essen zingt om 16.30 uur onze plaatsgenote Deirdre Angenent de rol Fenena uit de opera Nabucco van Verdi.

De overige vieringen staan elders in deze Mantel. Kortom; het worden mooie weken in Linden!





Contactgroepen Rondom de Torens

Rondom de Martinustoren - Cuijk

Maarten Hermens 06 - 43138081
Henriëtte van de Lockant-Heiltjes 0485 - 318029

Rondom de Jozeftoren - Cuijk

Frans van den Bogaard 0485 - 315742
Peter Hendriks 06 - 22872890
Lucie Soer 06 - 53303362
Anita van den Berg 06 - 11340342

Rondom de Lambertustoren - Beers

Harry van Haren 0485 - 314333
Tiny Josemanders 0485 - 317936
Wilma van Daal 0485 - 313871
Mickey Nuijs 0485 - 318725

Rondom de Antoniustoren - Vianen

Truus Hofmans 0485 - 316228

Rondom de Agathatoren - St. Agatha

Thea Hermans 0485 - 315892
Peter Hendriks 0485 - 314030
Gerard Smits 0485 - 316066

Rondom de Martinustoren - Katwijk

Ria van Kempen-Jeursen 0485 - 317612

Rondom de Lambertustoren - Linden

Jan van den Broek 0485 - 322819
Mien Heijnen 0485 - 316272
Herman van Rhee 0485 - 315904
Ton Keijzers 0485 - 384067



Parochiestatistiek

Met de nieuwe verordening zijn wij genoodzaakt om levende personen toestemming te vragen om hun namen te publiceren in de parochie-media. Doordat wij niet van alle personen hiervoor bericht ontvangen hebben of toestemming gekregen hebben, kunnen wij slechts een gedeelte van de namen bij de parochiestatistiek opnemen.



Uitvaart

Vanuit onze kerken hebben wij afscheid genomen van:

14 september Agnes Vos - Peters
86 jaar H. Lambertus Beers
19 september Arie Christiaans
70 jaar St. Martinus Cuijk
20 september Wies Cuppen - Heurkens
93 jaar H. Lambertus Beers
30 oktober Jan Lange
84 jaar St. Martinus Cuijk
11 november Gonnie Lemmers - Fransen
78 jaar H. Lambertus Beers
22 november Cor van Duijnhoven
96 jaar St. Martinus Cuijk



Doop

In de afgelopen periode zijn in onze parochie gedoopt:

27 oktober Milan Aldenhoven St. Martinus Cuijk
3 november Sil Heijsterman H. Agatha

Vragen we de goede God om nabijheid en geestkracht.



Huwelijk

In de afgelopen periode zijn in onze parochie getrouwd:

20 september Zoran Gronenschild en
Elke van den Berg
St. Martinus Cuijk
27 september Rob de Jongh en Christine Veldman
H. Agatha



Top 2000

Uit: Vieren, tijdschrift voor liturgie en spiritualiteit, november 2019

In de bijlage vond ik een suggestie voor een viering met popmuziek in de liturgie, meer speciaal naar aanleiding van TOP2000-kerkdiensten die er in het land gehouden worden. Uit die teksten heb ik de overdenking hieronder weergegeven:

Er is zoveel popmuziek die je kan raken en ontroeren. Nummers uit de Top2000 waar je mee begraven wilt worden, of die je zou willen draaien bij je huwelijk, een doop, of zomaar omdat het je kippenvel bezorgt. Bijvoorbeeld dit nummer van U2, One. Waar gaat het over? Is de You waar Bono het over heeft zijn geliefde, is het Jezus? Gaat het over jou en mij? Volgens mij gaat het erover hoe we moeten leven met elkaar. We zijn verschillend, maar we delen één leven. Het doet me denken aan de uitspraak: Liefde is mijn geloof, de wereld is mijn land, de mensheid is mijn familie. We zijn verschillend, God zij dank. We zijn allemaal uniek, anders, allemaal op ons eigen unieke levenspad. We delen dat we mens zijn en we delen dat we hier vandaag samen zijn. Juist door onze verschillen kunnen we elkaar helpen. Daarom zijn we één en moeten we elkaar dragen.

Eén leven

- Je moet doen wat je vind dat je moet doen
- Eén leven
- Met elkaar
- Zusters
- Broeders
- Eén leven
- We zijn niet hetzelfde
- We moeten elkaar dragen

One life

- You got to do what you should
- One life
- With each other
- Sisters
- Brothers
- One life
- But we're not the same
- We get to carry each other

Zo heeft God ons bedoeld en zo heeft Jezus ons aangemoedigd om elkaar lief te hebben, zoals hij ons heeft liefgehad.....

N.b. Vieren november 2019 heeft als thema Iconen of idioten en heeft o.a. artikelen over onconventionele heiligen, iconen en popmuziek in de liturgie. Als u een nummer wilt lenen, kun u contact opnemen met de redactie.

Huub Oosterhuis: Muzikale inspiratiemiddag

Het onlangs verschenen dagboek Een weg van dagen (oktober 2019), samengesteld door Elte Rauch, bevat inspirerende teksten van Huub Oosterhuis. Als geen ander heeft hij de veranderingen binnen het geloof in de afgelopen vijftig aan den lijve ervaren, maar ook verwoord en daardoor mede bepaald. Zijn werk is in theologisch en liturgisch opzicht vernieuwend, omvat diverse genres, zowel binnen- als buitenkerkelijk, en

is altijd doordrenkt van een groot mededogen voor de ander en van een intens maatschappelijk engagement. We laten ons inspireren door deze mens van God.

Plaats: abdijkerk Abdijk van Berne te Heeswijk

Info: www.berneboek.com/agenda

Prijs: € 15,-



Adventkalenders

Advent is de benaming voor de periode voor Kerstmis. De naam advent komt van het Latijnse woord adventus, dat komst betekent. Advent is oorspronkelijk van Duits-lutherse afkomst, dit verklaart waarom je in Duitsland en Oostenrijk nog altijd heel veel verschillende adventskalenders kunt vinden. De reformist Martin Luther verwierp namelijk de verering van heiligen en veranderde de traditie om met Sinterklaas cadeaus aan de kinderen te geven. Vanwege deze verschuiving werden geschenken sindsdien op eerste kerstdag gegeven. In een poging de lange wachttijd voor kinderen aangenaam te maken, introduceerden protestanten het aftellen - of de vroege vormen van een adventskalender. Ze zouden de dagen van de advent markeren door een kaars te branden of, eenvoudiger, muren of deuren met een lijn van krijt te markeren.



De kalender bevat normaliter verschillende luikjes, elke dag mag er 1 luikje worden geopend. Meestal kan er in de vakjes wat chocola of een andere lekkernij worden gevonden voor kinderen. Ook zijn er kalenders die zich meer op volwassenen richten, vaak zijn de vakjes dan voorzien van spreuken of foto's. De kalender maakt het leuk om de dagen voor Kerstmis af te tellen.

Alle kalenders hebben gemeen dat ze de resterende dagen tot Kerstmis aftellen, meestal zijn dat er 24. In die zin heeft de adventskalender dezelfde functie als de adventskrans. Vaak begint het aftellen op 1 december maar dit kunnen ook andere data tussen 27 november en 3 december zijn.

Wie deze vorm bedacht heeft?

Een verhaal hierover vond ik op internet.

Gerhard Lang wordt vaak de maker van de moderne adventskalender genoemd. Zijn moeder maakte voor hem het aftellen een stukje feestelijker, door 24 snoepjes op karton te plakken. Gerhard mocht iedere dag een snoepje eten, in afwachting van zijn kerstcadeaus. Het moge duidelijk zijn dat dit heerlijke



geschenk van zijn moeder indruk op hem maakte, want in 1908 maakte Gerhard de eerste gedrukte adventskalender.

Deze gedrukte versie van de adventskalender liet nog steeds ruimte voor verbetering. Er waren bijvoorbeeld geen luikjes die je als kind kon openen. In plaats daarvan bestond de kalender uit twee gedrukte delen: een pagina met 24 foto's om uit te knippen en een andere kartonnen pagina met 24 doosjes - elk met een gedicht geschreven door Lang. Het idee? Kinderen konden de afbeeldingen uitknippen, het gedicht lezen en de afbeelding vervolgens op de daarvoor bestemde doos te bevestigen. Een leuke bezigheid tot aan kerst. Pas eind jaren vijftig werd chocolade achter ieder luikje geïntroduceerd. En wist je trouwens dat de Tweede Wereldoorlog er bijna voor heeft gezorgd dat de Adventskalender een stille dood stierf? Karton was een gerantsoeneerd item en het was dan ook verboden om kalenders met afbeeldingen te produceren tot 1946.

Jongerenbedevaart naar Rome

26 april t/m 2 mei 2020

Organisatie: Jong Katholiek en Huis voor de Pelgrim
Contactgegevens: Huis voor de Pelgrim, e-mail info@huisvoordepelgrim.nl, tel. 043-3215715

Maximaal aantal deelnemers: 100 jongeren tussen de 18 t/m 28 jaar

Prijs: € 450,- (naar schatting)

Programma bedevaart

Zondag 26 april vertrek per vliegtuig. Deze bedevaart is een reis naar Rome, naar de graven van de apostelen Petrus en Paulus. Tijdens de bedevaart wordt elke dag de eucharistie gevierd op een bijzondere plaats, waaronder in de St. Pieter en in de oudste Mariakerk van het Westen: de Santa Maria Maggiore. Uiteraard is er ook de audiëntie met de paus op het St. Pietersplein.

De deelnemers logeren in de jeugdherberg van de paters Teatijnen in het centrum van Rome, naast de grote basiliek van Sint Andreas. Verreweg het meeste in Rome zal te voet of met het openbaar vervoer worden gedaan. Een goede conditie en goed kunnen lopen is daarom een vereiste, mede vanwege het 'stevige' programma en de vele indrukken die opgedaan worden. Op zaterdag 2 mei reizen de deelnemers per vliegtuig terug naar Nederland.



Gerarduskalender 2020 uit Wittem

elke dag een beetje spirit!



Nu één kalenderschild met twee keuzes!

op de voorkant:

elke dag een spreuk om de dag goed mee te beginnen

op de achterkant:

moppen
gedichten
bezingsteksten
puzzels
informatie

€ 7,40

te koop bij:

Parochie H. Martinus
Kerkstraat 10
5431 DS CUIJK

Ma. Di. Wo. Do. en Vr.
van 9.30 tot 12.00 uur



2 Bedelfeesten in de winter

Eigenlijk is het jammer dat de inhoud van ons contactblad De Mantel een steeds grotere periode omvat. Deze uitgave loopt zelfs door tot en met Carnaval 2020, zo liet de redactie weten. Toch komt het deze keer wat mij betreft goed uit. De inhoud van deze bijdrage bestrijkt precies diezelfde periode. Het gaat over de wintermaanden; in vroeger tijden 'de bedelmaanden'.

In de middeleeuwen stond de overheid toe dat in de maanden november, december en januari gebedeld mocht worden. Hoe en of daarop gehandhaafd werd, is niet echt bekend. Wel lees je soms dat verdachte individuen en 'schelmen' de stad uitgejaagd werden.

Met een cynische knipoo naar onze tijd valt vast te stellen dat bedelen nu het hele jaar moet en mag, kijk maar naar de voedselbanken en naar de verkopers van de Straatkrant.

Maar terug naar vroeger. Opvallend is het daarbij dat de jaarkalender van de kerk met heiligenfeesten de gezinnen en vooral de kinderen 'de winter door hielp'.

Te beginnen op **2 november Allerzielen**. Dit van oorsprong Keltisch Nieuwjaarsfeest is een verbastering van 'All Hallow's Eve' - Halloween; de avond waarop de geesten van de overledenen van dat jaar nog een keer terugkomen.



Buiten wordt voor hen voedsel gelegd en om mogelijke dieven of 'kwade geesten' af te schrikken, verkleden de achtergebleven familieleden zich in gruwelijke uitmonsteringen. Het mag duidelijk zijn dat het voedsel uiteindelijk terecht kwam bij de armen, die daar wel raad mee wisten.

De viering op **11 november van Sint Maarten** gaat ook terug naar de voor - christelijke tijd. Het vruchtbaarheidsvuur werd rondgedragen en mondde uiteindelijk uit in een vreugdevuur met vooral voor de kinderen in die tijd een feest van eten en nu een feest van snoepgoed of fruit. Het bekendste liedje voor die avond begint met de regels: *'Sint Maarten, Sint Maarten, de koeien hebben staarten....'*

Je zou het niet direct denken maar het **Ceciliafeest van 22 november** is ook een feest waarbij in deze donkere dagen de bloemetjes even buiten werden gezet. Het is daarbij wel zo dat die vrolijkheid vooral komt door de muzikmakers en de koorleden waarvan zij de patrones is.

Haar levenseinde is allerm minst een gebeurtenis om uitbundig over te zijn. Het is een vrome legende, die vertelt dat zij zingend haar dood met het zwaard tegemoet ging.

Veel duidelijker is het feest van **Sint Nicolaas op 6 december** een reden is om kinderen te verwennen. Over en weer worden geschenken gegeven en surprises gemaakt. In vroeger tijd een belangrijk moment in een armoedig kinderleven. Zelfs volwassenen deden en doen mee aan dat grote spel.

Onbekender in onze streken is het feest van de heilige **Lucia op 13 december**. Heel lang werd op die datum de Zonnewende (de kortste dag) herdacht. Vooral in Noord - Europa wordt dat feest nog volop gevierd. Lucia (Licht) wordt dan uitgebeeld door jonge meisjes in een witte jurk met een rode sjerp. Op hun hoofd dragen ze een krans van kaarsjes. Dat feest gaat gepaard met rijkelijk gevulde tafels waarbij iedereen welkom is. Ook in Italië en vooral op Sicilië wordt dit feest nog steeds gevierd en lijkt het op ons Sinterklaasfeest.



Natuurlijk is ook de viering van **Kerstmis op 25 december** jaarlijks een feest van geven en delen. Van de collectepotten van het Leger des Heils tot de duurste Kerstpakketten, het onderstreept de gedachte dat dit feest er is om het samen te vieren en al het lekkers met anderen te delen. De Christmas Carol van Dickens met als titel 'Scrooge' ontroert altijd nog.

Minder bekend is het dat het feest van sint **Stephanus op 26 december** in dit rijtje thuishoort. Er is zelfs onofficieel een werkwoord van gemaakt: 'steffenen'. Kinderen in Drenthe bezochten boerderijen, zegden een rijmpje op voor de koeien en kregen dan van de boerin een boterham. De jongemannen in Drenthe maakten op die dag een rondrit met hun paarden en kwamen dan meestal heel laat thuis.

Dat tot op de dag van vandaag op het feest van **Sylvester op 31 december** oliebollen en appelflappen worden gebakken, mag als bekend worden verondersteld. Dat onze dienstplichtige militairen uit 'Indië' het vuurwerk afgekeken hadden van de Chinezen en dat mee naar Nederland namen, weet wellicht niet iedereen.

Een topfeest voor de armen is natuurlijk **Driekoningen op**



De diepte in

6 januari. Ik moet wel zeggen dat dit feest uitbundiger in Zuid - Europa gevierd wordt. In Spanje te vergelijken met ons Sinterklaasfeest met cadeautjes en rijmpjes. In Italië komt La Befana op haar bezemsteel langs en gooit snoepjes en cadeautjes in de schoorsteen.

Bij ons blijft het Driekoningenfeest beperkt tot het zingen van het bekende kinderversje 'Driekoningen, driekoningen, geef mij een nieuwe hoed....'. Opvallend is Duitsland nog. In dit land worden de huizen en gebouwen gezegend. Je ziet dan vaak de letters C(aspar) - M(elchior) - B(altazar) met het jaartal erbij boven de deur staan.



In de verdere maand januari moeten de 'minderbedeelden' het moeilijk gehad hebben. Pas op **Maria Lichtmis op 2 februari** was er weer aandacht voor hen. Op die dag was het gebruikelijk om pannenkoeken te eten. Er is zelfs een spreuk aan gewijd: 'Er is geen vrouwtje nog zo arm, of ze maakt met Lichtmis haar pannetje warm'.

Op Maria Lichtmis - 40 dagen na Kerstmis - eindigt officieel de Kersttijd en begint de nieuwe vruchtbare tijd vol nieuw licht. Daarom worden op die dag de kaarsen die gebruikt worden voor de liturgie gewijd. Met die nieuw - gewijde kaarsen ontvingen de gelovigen vroeger op 3 februari de Blasiuszegen, maar dat is een heel ander verhaal.

Herman van Rhee

Een bijdrage, ter inspiratie Vrede en Oorlog

Elk jaar staat met Kerstmis de 'Vredesgedachte' centraal. Dit jaar en komend jaar herdenken we in Nederland 75 jaar vrijheid. Binnen onze parochie is het traditie dat er stil wordt gestaan bij de gesneuvelde militairen en burgers in de Tweede Wereldoorlog. Dat gebeurt in Katwijk op of omstreeks 11 mei (een herdenking die het begin van de oorlog in mei 1940 markeert) en in Lindendijk op of omstreeks 17 september (een herdenking die voor onze parochie het einde van de oorlog op 17 september 1944 markeert).

Vrede en oorlog worden vaak in een adem genoemd en meestal in de omgekeerde volgorde. De volgorde oorlog en vrede bevat de suggestie dat er na oorlog vrede komt. Dat is niet vanzelfsprekend: de geschiedenis leert dat een oorlog vaak eindigde omdat een van de strijdende partijen verslagen was en (voorlopig) niet

verder kon en wilde vechten; vaak zonder dat het probleem waar het om ging was opgelost. Menige 'vrede' was slechts een periode van niet-vechten. De vredesovereenkomst van Versailles na de Eerste Wereldoorlog was -zo weten we nu- een belangrijke oorzaak van de Tweede Wereldoorlog.

Echte vrede ontstaat pas wanneer er sprake is van gerechtigheid en verzoening. Die ontstaat niet vanzelf. Er zijn niet voor niets vredesmissies nodig om te controleren of de partijen zich aan de afspraken houden en om te voorkomen dat het geweld weer opblaait en de gewone mensen weer niet meer veilig zijn. Vrede die bewaakt moet worden is nog geen echte vrede.

"Een land waar vrede heerst" is een ideaal en misschien zelfs een utopie. Er zullen altijd mensen zijn, die misbruik maken van situaties, die niets ontziend uit zijn op macht, aanzien en bezit, die vanuit jaloezie of verbittering in de fout gaan en geweld uitlokken of bereid zijn geweld te gebruiken.

Er zijn helaas genoeg voorbeelden van leiders die om machtspolitieke redenen vijanden creëren en zo de fundamenten van de vrede ondergraven. En er zijn altijd te veel mensen die zulke leiders om allerlei redenen kritiekloos volgen en zo mede de vrede bedreigen. Dat gebeurde in het verleden en het gebeurt in het heden. Ook in Nederland spelen dat soort processen.

Toen Kathleen Ferrier oud-Kamerlid, na vijf jaar in Hongkong, terugkwam in Nederland, viel haar op hoe de samenleving in die periode in Nederland is verhard en gepolariseerd, en hoe diep breuklijnen op het gebied van inkomen, religie en etniciteit zijn geworden. Dat vertelde zij in juni jl. tijdens de jaarlijkse Anton de Kom-lezing. Zo'n signaal vraagt om waakzaamheid.

Mensen maken oorlog, mensen maken vrede. Soms zijn oorlog en geweld onvermijdelijk maar de weg naar vrede begint bij mensen die zorg hebben voor medemensen, die bereid zijn te delen, die oog hebben voor gerechtigheid, die bereid zijn tot verzoening, die verder kijken dan het eigen korte termijn belangen mee willen werken aan een duurzame wereld ten behoeve van de nieuwe generaties.

Herdenken en vieren dat in ons land al 75 jaar vrede en vrijheid heerst, is ook hopen op en werken aan vrede en vrijheid die nog veel langer duren.

Tegen deze achtergrond is een jaarlijkse vredesviering voorafgaande aan de herdenking een zinvol gebeuren.

Jan van den Broek



Peter Schouten



Martinuspen

• **Wie ben je en waar en met wie woon je ?**

Ik ben Peter Schouten 73 jaar, geboren op 1e Kerstdag in Amsterdam, woon ruim 45 jaar in Cuijk met Bett, bijna 50 jaar getrouwd. Wij hebben een dochter, een zoon en twee kleinkinderen.

vriendin het advies om een boek te lezen van een schrijver waar ik toen nog nooit van gehoord had, nl. Tolkien. De bekendste titels zijn The Lord of the Rings en The Hobbit. Als het genre je ligt kun je de boeken niet meer weg leggen.

• **Wat is je mooiste bijbelverhaal ?**

Het kerstverhaal heeft mij altijd het meest geboeid, misschien wel omdat ik met Kerstmis geboren ben en het kerstverhaal is gekoppeld aan de nachtmis. Het was spannend als ik met mijn ouders door de krakende sneeuw 's nachts in het donker naar de mooi verlichte kerk toe ging. Dat gevoel dat je als klein kind krijgt verlies je nooit meer.

• **Welk lied vind je het mooiste en waarom ?**

Mijn voorkeur gaat uit naar het klassieke, maar in dit kader eigenlijk vooral naar Georg Friedrich Händel. En dan met name het oratorium de Messiah. De tekst is evenredig verdeeld over het Oude en Nieuwe Testament, waarbij de Bijbeltekstpassages zijn 'ingedikt'. De teksten behandelen de Verkondiging, Geboorte, Kruisiging, Opstanding en Hemelvaart naar de Verlossing. Iets wat mij heel erg aantrekt en als bij het einde van het tweede deel het "Hallelujah" wordt gezongen komt er nog steeds kippenvel op mijn armen.

• **Welk advies wil je onze pastoor meegeven ?**

Van alle vragen, vind ik dit wel de moeilijkste. Hoe kan ik als leek onze geestelijke en pastoor verantwoordelijk voor 7 parochies in onze gemeente van advies dienen? Als ik al een advies zou mogen geven dan is het "blijf jezelf". Ik wens hem alle sterkte toe en hoop dat hij ondanks de werkdruk niet vergeet soms aan zichzelf te denken.

• **Wat wens je de Parochie toe ?**

Wat oorspronkelijk zeven zelfstandige geloofsgemeenschappen nog zijn, zullen deze zoals ik het nu zie meer een meer tot een eenheid moeten worden gevormd. Dat is niet eenvoudig want elke gemeenschap heeft nog zijn eigen kerk en cultuur en daarom wens ik de mensen die deze moeilijke taak hebben uit te voeren alle wijsheid toe en hoop ik voor de gemeenschappen op een fijne en eensgezinde toekomst.

• **Aan wie geef je de pen door ?**

Als het aan mij ligt aan José Bardoel

• **Wat was je beroep en had je het naar je zin?**

Ik heb een werktuigbouwkundige opleiding gevolgd en ben na mijn studie in de metaalindustrie aan de slag gegaan. In 1969 ben ik als werktuigbouwkundig tekenaar bij Braat en Colt in Katwijk gaan werken en heb in 1986 de verantwoording gekregen over een zusterbedrijf Colt France. In 1991 werd ik ook verantwoordelijk voor Colt Eurobridge bv. Dit hield in dat ik binnen Europa constant aan het reizen was, iets wat mij uitermate beviel: contact met andere culturen en mensen. In 2000 kreeg ik ook de verantwoording over de productie-unit in Cuijk. In 2004 op de terugweg van Parijs kreeg ik een hartinfarct, zelf in staat om het dichtstbijzijnde ziekenhuis te bereiken, waardoor de gevolgen beperkt zijn gebleven. Toen ik mei 2005 op controle moest komen, luidde dat het einde van mijn carrière in, want direct na de controle kon ik door naar de intensive care en na een kort verblijf kreeg ik in Eindhoven uiteindelijk vier by-passes en moest daarna een half jaar revalideren. Dat heeft er toe geleid dat ik in 2007 met vervroegd pensioen ben gegaan. Jammer want ik had een super job, bij een prachtig bedrijf.

• **Wat doe je voor de Parochie ?**

Voor de Parochie doe ik eigenlijk niet zo veel. Ik ben lid van het college van collectanten en in die hoedanigheid kijk ik de kerkgangers diep in de ogen als ik meestal 's zondags met mijn collectemantje langs de banken ga. En natuurlijk maak ik als de gelegenheid zich daartoe voordoet het leven van koster Maarten een beetje lastig op een prettige manier. Daarnaast ben ik vrijwilliger bij de stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg, voorzitter van stichting Cultureel Hart Cuijk, voorzitter Werkgroep Cultuur aan de Maas en vrijwilliger bij het Museum Ceuculum.

• **Wat is je favoriete vakantiebestemming?**

Mijn favoriete land om vakantie te vieren is Frankrijk ik heb door mijn werk het land en de mensen goed leren kennen, door de jaren heen hebben wij er vrienden en kennissen gekregen, waardoor onze band met het land nog sterker is geworden.

• **Wie of wat is je grootste inspiratie bron en waarom ?**

Ik vind het moeilijk een specifiek persoon of ding te noemen waardoor ik geïnspireerd word. Obama als president heeft mij geïnspireerd en mijn kijk op de politiek en menselijkheid aangepast, maar ook het leger des heils als organisatie met als boegbeeld Major Bosshardt geeft mij inzicht in hoe je je leven en je houding naar anderen kunt inrichten.

• **Welk boek raad je iedereen aan en waarom ?**

Ik hou ontzettend veel van lezen en heb meer dan 3000 boeken thuis. Maar iemand een boek aanraden is lastig. Ik kreeg van een Engelse

Kindje wiegen



Kerst voor

Peuters & kleuters

(samen met papa, mama, broertjes,
zusjes en natuurlijk opa & oma)

1^e kerstdag

25 december

15.00 uur

St. Martinuskerk, Cuijk



Tweede Lichtjesticht Cuijk

Op vrijdagavond 20 december wordt in het centrum van Cuijk weer een Lichtjesticht georganiseerd. Vorig jaar was het een groot succes met ruim 600 bezoekers ondanks het iets mindere weer. Dit jaar heeft de werkgroep voor een andere route gekozen en voor een aantrekkelijk programma gezorgd.

Starten kan men tussen 17.30 en 19.00 uur in de Kaneelstraat ter hoogte van de parkeerplaats Schouwburg. We raden bezoekers aan niet meteen om 17.30 te komen. Dan zal het erg druk zijn. We hebben daarom gekozen voor een ruimere startgelegenheid tot 19.00 uur. Gelopen wordt daarna van de Kaneelstraat, Korte Molenstraat, Grotestraat Noord, Tuigleerstraatje, Kerkstraat, Heemtuin, Kerkstraat, langs de kerststal, Grotestraat, Maasstraat, Muur van Toebes en daarna eindigt de tocht in de Sint Martinuskerk bij de kerststal." Op de route worden vele tafereelen uit het kerstverhaal gespeeld. "Van de aankondiging van de geboorte tot aan de drie Koningen. Daarnaast wordt dit geheel afgewisseld met muziek in kerstsfeer. Onder andere met het jeugdorkest en de blokfluitgroep van Harmonie Gaudete in Domino en een aantal muziekgroepen. Voor de Posthoorn zingt het Smartlappenkoor Goei Volluk. De kerk heeft een mooi programma tussen 18.00 en 20.45 met een pianist en drie koren: het jeugdkoor van de kerk, koor Creation uit Cuijk en koor Joy uit Nijmegen. De kerk zal weer bijzonder verlicht zijn."

Aan de lichtjesticht werken ruim 100 vrijwilligers mee: Het is prachtig om te zien hoe zij er een sfeervol geheel van maken. De route zal geheel voorzien zijn van lichtjes. Voor de kerk zijn wafels en glühwein te koop. Iedereen wordt hierbij van harte uitgenodigd om mee te lopen.



**YOUR
FX**



Lasershow Old meets New 5.0

**Zondag 29 december
19.00 uur & 20.30 uur
m.m.v. Cuijkse artiesten
en groepen**

**Kaartjes verkrijgbaar bij
Via Canella Woonwinkel à € 2,-
Deurcollecte voor hulpactie
aardbeving Molukken**